

# De Hoeksteen

november 2023



**'Ga mee!'**  
**Samen getuigen van geloof, hoop en liefde**



**Protestantse gemeente  
te Hoek**

## Wil je opstaan en mij volgen

Uit de bundel Hemelhoog, lied 386

Wil je opstaan en Mij volgen als Ik noem je naam?  
Wil je dienen in 't verborgen, zonder roem of faam?  
Wil je leven op de wind, broos en kwetsbaar als een kind?  
Zul je geven wat Ik vind van jou en jij in Mij?

Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis?  
Wil je zijn tot hoed' en zegen voor wie vreemd'ling is?  
Val je niet een mens te hard die in leugens is verward?  
Hoor je 't kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij?

Wil je gids zijn voor de blinde die je smeekt: 'Help mij!'  
Wil je vechten voor een kind, gevangen en onvrij?  
Zie je in ontferming aan, ieder die alleen moet gaan,  
opdat groeie mijn bestaan in jou en jij in Mij?

Wil je zien dat wat Ik zie: jouw gaven velerlei?  
Wil je luist'ren als Ik zeg: 'Een koningskind ben jij!?' ,  
Wil je geven wat je hebt, dat de wereld zich herschept  
en mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij?

Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest.  
Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd.  
Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna,  
en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij

*Tekst: John Bell/Graham Maule*

*Melodie: Schotse volksmelodie*

*Vertaling: Gert Lubberts*

## Voorwoord Vanuit de kerkenraad

*Ga je mee?*

*Bid je mee?*

*Zing je mee?*

*Eet je mee?*

*Zorg je mee?*

*Praat je mee?*

Allemaal variaties op het jaarthema 2023/2024 *Ga mee!* van de Protestantse Kerk in Nederland. Samen getuigen van geloof, hoop en liefde, met andere gelovigen en mensen van goede wil.

In het komende jaar staan we weer voor verschillende uitdagingen binnen onze gemeente.

We gaan verder met het vormen van één gemeente met de buurgemeenten. Hoe zorgen we er voor dat we ons allemaal thuis voelen?

Daar hebben we elkaar voor nodig.

Alleen door samen te kijken naar wat ons bindt, kunnen we elkaar vasthouden. Samen deelnemen aan de verschillende activiteiten die georganiseerd worden, maar ook verder kijken dan de grenzen van onze kerkmuren.

Belangstelling voor anderen, ook op het dorp.

Even een praatje maken, een kaartje sturen, een telefoontje plegen, een bakje koffie of thee drinken, een boodschapje meenemen.....

Kleine dingen die soms van groot belang zijn.

Doet u/ doe jij/ doen jullie mee?

Namens de kerkenraad,  
Met hartelijke groet,

Ada Dieleman (voorzitter)



## Ga je mee?

We kijken terug op een feestelijke startdienst met als thema 'Ga (je) mee?'

We hoorden over Jona en speelden bingo.

Naast dat het een feestelijke dienst was, was het ook een emotionele dienst met het verwelkomen van het kruis en de menora uit de kerk van Sluiskil.

Voortaan wordt het steeds meer een samen opgaan tussen onze twee gemeenten. Het jaarthema van de Protestantse Kerk in Nederland is dan ook heel passend bij ons op dit moment: 'Ga je mee?'

De landelijke kerk zet daar een uitroepteken achter maar wij vinden een vraagteken wat vriendelijker staan: Ga je mee?

Samen getuigen van geloof, hoop en liefde.

Dit jaar zal vol staan met uitnodigingen waarvan u er al een paar hebt zien passeren. We zijn begonnen met Zing je mee? Een zangavond die vraagt om in het voorjaar nog eens te herhalen. Eet je mee?, die vraag klinkt regelmatig vanuit de Eethoek maar ook op de startzondag, de soepzondag en bij de wereldmaaltijd. Lees je mee? Bak je mee? Wandel je mee? Verstil je mee? Bid je mee? Ga je mee op bezoek?

Het logo zal dit seizoen vaak te zien zijn.

Je ziet twee handen die uit één lijn, onlosmakelijk zijn verbonden: Vader- en kinderhand. Dit staat symbool voor het verbond van God met de mens en daarin met de hele kerk. De hand van de Vader komt naar beneden. De hand van het kind reikt omhoog, in overgave en aanbidding. Bloed en waterdruppel vloeien samen die verwijzen naar de twee sacramenten in onze kerk: doop en avondmaal. Omgekeerd vormt het een hartvorm. Het symbool van liefde.



Ga je mee?

Tot ziens!

Met hartelijke groet, ds. Saskia Ketelaar

Telefoonnummer (mobiel): 0032487286884  
of e-mail: [saskia.ketelaar@scarlet.be](mailto:saskia.ketelaar@scarlet.be)

## In Gesprek ... Piet Meijer



Piet woont in Terneuzen met een prachtig uitzicht op de Westerschelde, maar hij heeft zijn hart in Hoek verloren. Hij is 96 jaar, maar rijdt nog zelf naar Hoek voor zijn boodschappen én om naar de kerk te gaan.

Piet is geboren en getogen in Terneuzen. Hij was nog maar 27 jaar toen hij in de kerk van Terneuzen diaken werd. Veel dominees heeft hij zien komen en gaan. Het kerkelijk besturen heeft hij altijd graag gedaan.

Piet heeft vijf kinderen: Kees, Han, Wout, Roel en Carla, zeven kleinkinderen en twee achterkleinkinderen waar hij trots op is. Roel woont in een tehuis van Philadelphia in Oost-Souburg. Elke week probeert Piet op bezoek te gaan. Carla komt regelmatig bij hem op bezoek. Toen hij 95 jaar werd waren ze allemaal bij elkaar.

Piet werkte op de verkoopafdeling van groothandel 'de Hoop' waar hij veel contacten had met klanten. Hij sprak een aardig mondje Frans want de leverancier van het cement waar het bedrijf het alleenrecht over had om te mogen verkopen in Nederland, zat in Doornik. Hij heeft daar heel graag gewerkt, van zijn eerste werkdag tot aan zijn pensioen.

Tien jaar geleden is zijn vrouw Jo overleden, nadat ze een half jaar ziek is geweest. Dat was een hele moeilijke periode. Jo was een hele lieve vrouw maar: 'Je moet niet bij de pakken gaan neerzitten. Opstaan en verder gaan!'. Piet zocht gezelschap op in de Lovenhoek en ging bridgen. Toen de Eethoek in de nieuwe kerk startte kwam hij eten. Hij geniet van het gezelschap en de heerlijke maaltijden.

In Terneuzen en in Hoek heeft Piet in het kerkkoor de bas gezongen. In Hoek was hij lector en het is frappant: in de oude kerk was hij de laatste lector, voordat de kerk afbrandde en toen de nieuwe kerk werd geopend was hij ook weer aan de beurt. Het heeft zo moeten zijn: afsluiten en verder gaan. De lectoren zijn in de kerk gekomen door ds. Co Janssen. Piet zat in de hoorcommissie toen ds. Co Janssen beroepen is als predikant van Hoek. Hij is daarvoor naar Goor gegaan om te 'luisteren'.

Ds. Co Janssen vroeg aan Piet of hij lector wilde worden, maar Piet zei: 'Als je genoeg jongeren hebt, dan heb je mij niet nodig'. 'Juist wel!', antwoordde de dominee, 'We moeten lectoren hebben van alle leeftijden'. En zo is Piet begonnen.

Jarenlang was Piet deputaat van de particuliere synode van de Gereformeerde Kerk. Hij moest samen met nog een ander preken beoordelen van adspirant-predikanten. 'In de kerk ben ik vaak voorzitter of scriba geweest samen met Aad den Ouden. Om de vier jaar wisselden we dan'.

Op het moment dat de Protestantse gemeente in Hoek ontstond, door het samengaan van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde gemeente, was Piet de scriba.

Dat betekende heel veel avonden vergaderen samen met ds. Arie van der Maas. Het was heel veel werk maar Piet bewaart goede herinneringen aan die tijd. Hij was de eerste scriba van de Protestantse gemeente te Hoek. Ook van de classis van de Gereformeerde kerk is hij scriba geweest. Veel avonden, heel veel avonden is Piet voor de kerk op stap geweest.

Dat bestuurlijke lag hem goed. In Terneuzen was hij een van de oprichters van het Protestants Christelijk Philadelphia tehuis voor verstandelijk gehandicapten "De IJsselhof". Dat was een hele klus, want je moest goedkeuring en toestemming krijgen van Gedeputeerde Staten. En er was een sterke kaper op de kust die een algemeen tehuis wilde beginnen. Gelukkig bleef G.S. bij zijn eerder ingenomen besluit.

Op tafel in het appartement bij Piet ligt *Kerk in Beeld*. Hij houdt nog altijd bij wat er in Zeeuws Vlaanderen gebeurt en is vooral benieuwd naar welke predikanten er preken. Nu zijn we weer bezig met samengaan, met de gemeente van Philippine, Sas van Gent en Sluiskil en Piet ziet alleen maar voordelen. 'Nu heb je een volle kerk! En dat zingt lekker'. Hij ontdekte ook dat zijn buurman Dirk Stam naar de kerk komt en voortaan kunnen ze samen rijden

Dank je wel voor dit interview Piet.

We wensen je veel gezondheid toe zodat je nog vaak in ons midden mag zijn.

*Juist voordat deze Hoeksteen werd gedrukt vernamen wij het overlijden van Roel. Wij wensen Piet en zijn familie troost en licht van de Eeuwige toe.*

## Werkgroep Duurzaamheid

Duurzaamheid heeft te maken met de Bijbelse opdracht om voor de aarde te zorgen en de Schepping te bewaren. Als werkgroep willen we inspiratie bieden voor dit zorgdragen.



Begin 2023 is de werkgroep duurzaamheid opgestart. Onze eerste activiteit was de gemeentevergadering van 26 februari, waar we nadachten over hoe duurzaamheid ons persoonlijk raakt en wat we in de kerk samen kunnen doen. Tijdens de veertigdagentijd hadden we aandacht voor groene uitdagingen. Ook de Scheppingszondag op de eerste zondag van september is inmiddels een traditie geworden.

Voor het komende seizoen staan er drie belangrijke zaken in onze agenda. Als eerste willen we ook het dorp betrekken bij onze duurzame activiteiten. Elke 4<sup>de</sup> woensdag van de maand willen we van 13u00 tot 14u30 gezamenlijk afval ruimen. Daarna is er nog gelegenheid om wat te drinken en na te praten. De gemeente Terneuzen heeft in samenwerking met Natuur & Zo, materialen geleverd zoals grijpers, hesjes en zelfs een karretje. We zijn tevens uitgiftepunt voor deze materialen geworden.

Wie iets wil lenen kan dat vragen aan Tamar.



### God in de klimaatcrisis

Op 27 februari 2024 komt Alfred Slomp naar ons toe voor een workshop 'God in de klimaatcrisis'.



Alfred Slomp heeft ook een aantal boeken geschreven. Zijn nieuwste boek 'Wat je wél kunt doen!' is net uit en alvast een aanrader om (samen?) te lezen.

Verder kunt u maandelijks een 'Wist-je-datje' vinden op de zondagsbrief die, zoals we aan het begin al zeiden, inspiratie wil bieden voor het zorgdragen van de Schepping.

Doe je mee?

We horen graag van **u**: wat mist u? Welke duurzame initiatieven zou u/jij willen dat de kerk onderneemt of zich bij aansluit? Wat vindt u belangrijk?

Laat het ons weten en spreek ons aan.

Want **samen** zijn we de kerk van de toekomst.

Tamar Hoebé namens de werkgroep, waar ook Addie de Bree, Kees Biesheuvel en ds. Saskia Ketelaar in zitten.

## Op zoek naar verbinding

Op een mooie, zonnige zaterdag in februari 2022, kwamen de kerkenraadsleden van Hoek en Philippine-Sas van Gent-Sluiskil bij elkaar in het voormalige restaurant van De Braakman.

Waarom op een vrije dag een samenkomst?

Er was iets bijzonders aan de hand. Door het teruglopen van het kerkbezoek bij de Pg Philippine-Sas van Gent-Sluiskil en het steeds lastiger worden van het vinden van kerkenraadsleden voor het vele werk dat het besturen van een kerk met zich meebrengt, werd het: gluren bij de burens.

Aarzelend werd er kennisgemaakt en alle geledingen uit de kerkenraden gingen met elkaar in gesprek. Er was nog niet direct een jubelstemming, maar aan het eind van de middag zagen de meesten zeker kansen en mogelijkheden tot samenwerking.

Voorzichtig werden er plannen gemaakt om elkaar nog beter te leren kennen. Elkaars diensten bezoeken, samenwerking van diaconieën (wat op regionaal vlak al gebeurde). Waar lagen er nog meer kansen, wat kan er in de nabije toekomst? Verschillende gemeentebijeenkomsten, advies en overleg met de classispredikant. De positieve gevoelens van beide kanten kregen meer en meer de overhand.

Op een gegeven moment kwamen we in een stroomversnelling en moesten we mee met de stroom. Dit door de verkoop van de beide kerkgebouwen in Philippine en Sluiskil.

Wat is er veel gebeurd. Afscheid nemen, nieuwe dingen met elkaar ontdekken, heel veel samenwerken. Zo kregen beide gemeenten meer gevoel voor elkaar.

Nu is het oktober 2023. We kerken vanaf april samen.

Wat een feest op zondag. De kerk zit vol.

Wat fijn om samen te zingen met zo'n grote groep.

Gezellig koffiedrinken na afloop. Samen een startzondag vieren enz. enz.

Nu is het zaak, alle officiële stukken in orde te gaan maken,

zodat we op 1 januari 2025 officieel één nieuwe gemeente kunnen vormen.

*“Samenkomen is een begin;  
bij elkaar blijven is vooruitgang;  
samen te werken is succes”*

*Henry Ford*

Hartelijke groet,

Ada Dieleman, voorzitter Pg te Hoek

Albert van Leeuwen, voorzitter Pg te Philippine-Sas van Gent-Sluiskil



## Pastoraat

### Welkom op het Groot Huisbezoek!

Het afgelopen jaar hebben we veel nieuwe gezichten in de kerk leren kennen maar kennen we ook elkaars verhaal?

Tijdens een groothuisbezoek komen we in een huiskamer met ongeveer tien gemeenteleden samen.

We ontmoeten elkaar in informele sfeer.

We gaan met elkaar rond een thema in gesprek en delen met elkaar iets van ons leven, onze gedachten, onze ervaringen en geloof.

Als we daarna verder gaan, merk je dat er iets nieuws is ontstaan: een nieuw inzicht, inspiratie of moed en verbondenheid.

Wat een verrijking voor jezelf en onze gemeenten!



Het onderwerp én het tijdstip wordt met de gastvrouw/gastheer afgesproken. We denken aan het volgende:

- Zou ik niet van harte zingen? Welke muziek helpt ons te geloven?  
Het is moeilijk kiezen tussen Gospels en Bach
- Het loflied van Hanna en Maria. Wie zijn ze en wat zingen ze?
- Wat hebben ze ons toch wijs gemaakt?!  
Veranderende ideeën over God en geloof
- Groen geloof. Over nieuwe theologische ideeën in onze crisis.
- De spiritualiteit van Etty Hillesum

In de zondagsbrief zal staan welk groothuisbezoek aan de beurt is.

U mag in de buurt wonen maar dat hoeft zeker niet.

Kies vooral wat uw interesse heeft!

Aanmelden bij de dominee, want bij grote belangstelling wordt het onderwerp zeker herhaald!

#### Voorlopige data en tijden:

woensdag 15 november 2023,	14.00 uur
woensdag 13 december 2023,	14.00 uur
woensdag 17 januari 2024,	14.00 uur
woensdag 21 februari 2024,	20.00 uur
woensdag 20 maart 2024,	
woensdag 17 april 2024,	
woensdag 15 mei 2024,	14.00 uur





**Willy Dekker**

*Mauritsfort, Zandplaatweg (gedeeltelijk), Langestraat zuid*

**0115-441880**

fwdekker@zeelandnet.nl

**Anneke van der Sluis**

*Hasjesstraat, Zandplaatweg (gedeeltelijk), Kreekweg, Gruttolaan,  
Lozeschorweg, Middenweg, Koudepolderstraat*

**0115-402484**

kean.vdsluis@gmail.com

**Lyda van Hermon**

*Langestraat noord, St. Hubrechtstraat, Dr. Leenhoutstraat, Molendreef, Nieuwstraat*

**0115-442298**

**Finie Herrebout**

*Binnendijk (gedeeltelijk), Altenastraat, Knol, Wulpenbek, Philippine.*

**0115-442860**

defien@zeelandnet.nl



## Thuis in Vremdieke

Onze predikant is regelmatig te vinden in Verzorgingshuis Vremdieke. Elke eerste dinsdag van de maand komen we samen voor de maandopening.

Om 14.30 uur is er koffie/thee en iets voor 15.00 uur zijn we allemaal in de zaal en beginnen we.

Ook Peter Morée, de kerkelijk werker van Philippine, Sas van Gent en Sluiskil verzorgt voortaan regelmatig de maandopeningen en zal op bezoek gaan.

Wilt u gewoon eens komen kijken of eventueel meehelpen met het ophalen van de bewoners? Welkom!

Iedere 1<sup>ste</sup> dinsdag van de maand vanaf 14u30!

Iedereen is van harte welkom om te komen zingen, luisteren en bidden.



## Werkgroep Communicatie



Onze gemeente kent diverse werkgroepen; eentje daarvan is de werkgroep Communicatie.

Communicatie is simpelweg het doorgeven van informatie: een zender stuurt een boodschap naar een ontvanger. Dit kan mondeling, schriftelijk of digitaal.

Communicatie moet duidelijk zijn en, wat onze gemeente betreft, uitgaan van een christelijke visie\*. Door te communiceren hopen we dat u en anderen betrokken blijven of raken bij onze gemeente en activiteiten.

Ook in onze gemeente wordt er volop gecommuniceerd: tijdens vergaderingen of het koffie drinken, via de mail, facebook of de website.....noem maar op.

Daar doen we allemaal aan mee.

Een vertrouwd communicatiemiddel dat we allemaal kennen is de zondagsbrief. Naast de liturgie bevat de zondagsbrief informatie over activiteiten, feestelijke gebeurtenissen, collectiedoelen enz.

De zondagsbrief is inmiddels niet meer weg te denken! Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar dit is toch een nauwkeurige/intensieve taak die wekelijks terugkomt. Daarom zijn we degenen die hiervoor verantwoordelijk zijn (met name Cor-Elli) dan ook heel dankbaar.

De Hoeksteen die u momenteel in uw handen houdt, is ook een vorm van communicatie. Elk jaar proberen we er weer een aantrekkelijk infomagazine van te maken.

En wat denkt u van de gemeentemorgen, ook hier communiceren we volop met elkaar over het wel en wee in onze gemeente.

Allemaal vormen van mondelinge en schriftelijke communicatie. Zoals aan het begin genoemd, kennen we ook nog de digitale communicatie.

De website en facebookpagina van onze kerk worden heel goed onderhouden en zijn altijd up-to-date. Ook kerkdienst-gemist is inmiddels niet meer weg te denken, zodat u ook thuis een dienst kunt meevieren of later nog eens terug kunt kijken.

Dit is dus zo'n beetje wat wij als werkgroep doen. Heeft u een idee of tip? Laat het ons gerust weten.

Hartelijke groet van ds. Saskia Ketelaar, Cor-Elli de Bruijn, Dagmar Elve, Marinka Mahu en Elly Tollenaar

*\*Bij een christelijke visie past het om de mens in vier relaties te zien staan: de relatie tot God, de relatie tot jezelf, tot de ander en tot de wereld.*

## Werkgroep Liturgie & Eredienst

**Liturgie** - de manier waarop een kerkelijke gemeente het geloof tijdens een kerkdienst viert & **Eredienst** - dat is de zondagse dienst eerst en vooral: een eredienst.

Tijdens de diensten krijgen verschillende bijzondere gebeurtenissen een plek. Afscheid, (her)bevestiging, doop, enz. Liturgische kleuren gaan daarin mee. In onze gemeente worden er vier kleuren gebruikt.

Paars voor de tijd van inkeer, voorafgaande aan Kerst en Pasen, Wit, kleur van het feest van Kerst en Pasen, soms wordt wit ook bij een uitvaart gebruikt. Rood bij het Pinksterfeest en bij de (her)bevestiging van ambtsdragers en tot slot de kleur Groen, voor alle overige weken.

De liturgie kan vele vormen hebben, door de jaren heen is er in onze gemeente een min of meer standaard orde van dienst ontstaan. Dit geeft houvast, maar is zeker geen keurslijf.

De Startdienst is dit jaar voorbereid samen met commissieleden van de Protestantse gemeente Philippine-Sas van Gent-Sluiskil.

Door de gesprekken wordt er opnieuw nagedacht over de liturgie zoals die bij ons in de kerk wordt gevierd. En dat is goed, want liturgie is geen statisch gebeuren, dat blijft in beweging.

*Ds. Saskia Ketelaar, Henk Siersema,  
Daniëlle Rijksen, Tamar Hoebé,  
Marinka Mahu, Ineke Dees en Cor-Elli de Bruijn.*

*Preekvoorzienster: Ada Dieleman*



## Kerkdiensten

Tijdens de dienst is de collecte bestemd voor een diaconaal doel, aan de uitgang zijn de gaven wekelijks bestemd voor het plaatselijke kerkenwerk.

Aanvang diensten: 10.00 uur, tenzij anders vermeld.

De meest actuele gegevens vindt u op onze website [www.pknhoek.nl](http://www.pknhoek.nl)

5 november		ds. Saskia Ketelaar, Dankdag en Zendingszondag m.m.v. dhr. Peter Morée, pastoraal werker
12 november		Ds. Huub Smeets, Spui, Dag van de mantelzorg
19 november		drs. Kelly Keasberry, Antwerpen
26 november		ds. Saskia Ketelaar Laatste Zondag kerkelijk jaar, Gedachtenis van de namen
3 december		ds. Saskia Ketelaar Eerste Zondag van Advent
10 december		ds. Wim Jansen, Vlissingen Tweede Zondag van Advent
17 december		ds. Willem Peene, Terneuzen Derde Zondag van Advent
24 december	10.00 uur	dhr. Peter Morée, Wemeldinge Vierde Zondag van Advent
	22.00 uur	Kerstnachtviering voor het dorp
25 december		Kerstmorgen – ds. Saskia Ketelaar m.m.v. “Sjaloom”
31 december	10.00 uur	Oudejaarsdag – dhr. Peter Morée, Wemeldinge
7 jan. 2024	10.30 uur	ds. Saskia Ketelaar Nieuwjaarsbegroeting vanaf 9.45 uur
14 januari		mevr. Margreet Lucasse, Axel
21 januari		ds. Saskia Ketelaar, Dienst van Schrift en Tafel
28 januari		drs. Kelly Keasberry, Antwerpen
4 februari		ds. Saskia Ketelaar, Zondag Werelddiaconaat
11 februari		ds. Pieter Overduin, Hulst
18 februari		ds. Saskia Ketelaar Eerste Zondag Veertigdagentijd
25 februari		ds. Wim Jansen, Vlissingen Tweede Zondag Veertigdagentijd
3 maart		ds. Saskia Ketelaar Derde Zondag Veertigdagentijd. Aandacht voor Biddag.
10 maart		ds. Huub Smeets, Spui Vierde Zondag Veertigdagentijd
17 maart		ds. Gert Kwakkel, Biggekerke-Meliskerke Vijfde Zondag Veertigdagentijd
24 maart		Palmpasen – ds. Saskia Ketelaar

28 maart	19.30 uur	Witte Donderdag – ds. Saskia Ketelaar Dienst van Schrift en Tafel
29 maart	19.30 uur	Goede Vrijdag – mevr. Helen Blow, Wetteren
30 maart	19.30 uur	Stille Zaterdag – nog niet bekend
31 maart		Pasen – ds. Saskia Ketelaar
7 april		dhr. Robert Goemaere, Brugge
14 april		mevr. Marian Knetemann, Antwerpen
21 april		ds. Saskia Ketelaar
28 april		ds. Pieter Overduin, Hulst
5 mei		ds. Saskia Ketelaar
9 mei		Hemelvaart – geen dienst
12 mei		ds. Cor de Beun, Brugge
19 mei		Pinksteren - ds. Saskia Ketelaar
26 mei		ds. Co Janssen, Borculo
2 juni		ds. Saskia Ketelaar
9 juni		ds. Arie van der Maas, Wemeldinge
16 juni		ds. Saskia Ketelaar
23 juni		dhr. Robert Goemaere, Brugge
30 juni		mevr. Jessica Koeman, Krimpen a/d Lek
7 juli		ds. Saskia Ketelaar. Dienst van Schrift en Tafel
14 juli		mevr. Helen Blow, Wetteren
21 juli		ds. Saskia Ketelaar
28 juli		dhr. Peter Morée, Wemeldinge
4 augustus		mevr. Margreet Lucasse, Axel
11 augustus		ds. Cor de Beun, Brugge
18 augustus		ds. Wim Jansen, Vlissingen
25 augustus		drs. Kelly Keasberry, Antwerpen
1 september		ds. Saskia Ketelaar
8 september		mevr. Jessica Koeman, Krimpen a/d Lek
15 september		ds. Saskia Ketelaar
22 september		ds. Jan de Visser, Middelharnis
29 september		mevr. Marian Knetemann, Antwerpen
6 oktober		ds. Saskia Ketelaar. Israëlzondag
13 oktober		ds. Pieter Overduin, Hulst
20 oktober		ds. Saskia Ketelaar. Michazondag, Dienst van Schrift en Tafel
27 oktober		ds. Cor de Beun, Brugge

## Eén van onze gastvoorgangers

Hallo allemaal!



Wat is dit leuk, om een stukje te mogen schrijven voor de Hoeksteen. Ineens valt de naam mij op; de Hoeksteen.. wat mooi bedacht. Als theoloog denk ik daarbij natuurlijk aan Jezus die de hoeksteen wordt genoemd. De hoeksteen, waarop God Zijn koninkrijk bouwt, Zijn hemel op aarde brengt. Ook als persoon ervaar ik Jezus als de hoeksteen; het onmisbare fundament van mijn leven.

Wie ben ik? Mijn naam is Jessica Koeman, u kent mij van de één á twee keer per jaar die ik voor mag gaan. Daar zult u mij niet alleen van kennen, van 2010 tot 2015 mocht ik ook 'op' het dorp wonen in de Jasmijnlaan, ik ben dus ook een oud-dorpsgenoot.

Ik kijk met veel plezier terug op die jaren. Toen ik in Hoek kwam wonen waren mijn jongens nul en ruim één jaar oud. Ik kan mij nog goed herinneren hoe ik de eerste zondag, lopend achter de wandelwagen, arriveerde bij de kerk. Destijds nog in het oude gebouw. Mijn kinderen werden opgevangen in de crèche en ik weet zelfs nog waar de preek over ging: 'Mijn genade is u genoeg'. Het was precies het Woord dat ik nodig had op dat moment. Terwijl ik terug wandelde naar huis, wist ik dat ik mijn kerk had gevonden.

Wat me vooral is bijgebleven van die jaren, is de zorg voor elkaar. Was ik later uit mijn werk? Dan was er iemand om mijn kinderen mee te nemen zodat ik ze een uurtje later kon ophalen. Had ik een andere bank nodig? Dan kreeg ik tips en via via kon ik zomaar een mooie leren bank ophalen. Toch was het wonen in Hoek voor mij te ver weg van mijn familie en heb ik ervoor gekozen om in 2015 te verhuizen naar Zuid-Holland. Ja, in 2015.. het beruchte jaar waarin de kerk afbrandde. De geliefde kerk, met de mufte geur van de oude houten banken. Ik ruik ze nog steeds wanneer ik eraan denk. Met het prachtige orgel en het gevoel van vervlogen tijden. Na de brand werd de zo kenmerkende 'zorg voor elkaar' duidelijk; we mochten direct samenkomen als gemeente in het gebouw van de Gereformeerde kerk in de Tramstraat.

Mijn laatste herinnering aan de kerk voor de brand is die van het lichtspel tijdens kerst 2014, welke ik samen met de tieners mocht uitvoeren. We hadden een groot wit doek in de kerk gehangen met een bouwlamp erachter zodat schaduwen zichtbaar werden. Hierop speelden we het kerstverhaal uit. De voorbereiding was geweldig en de uitvoering grandioos. Wat u zich mogelijk nog kan herinneren was het stukje dat Maria op de zogenaamde ezel zat en op weg was naar Bethlehem.



'Maria' had natuurlijk een kussen onder haar kleding zodat ze een dikke buik had. Alleen door het quasi gehobbel van eerdergenoemde ezel was het kussen omhooggegaan. Er was dan ook op het schaduwdoek geen dikke buik te zien, maar een enorme boezem! Wat natuurlijk voor veel hilariteit heeft gezorgd.

Ondertussen zijn we bijna tien jaar verder. Zijn mijn jongens pubers geworden, ben ik van baan geswitcht en mag ik u het blijde nieuws vertellen dat ik een liefde in mijn leven heb gekregen waarmee ik het voorjaar van 2024 mag trouwen. Wat kan het leven verkeren. Wanneer ik zo de afgelopen vijftien jaar overdenk dan besef ik, dat ik wil afsluiten waarmee ik dit schrijven begon, namelijk over Jezus die de Hoeksteen in mijn leven is. Hoe? Als alles om mij heen wankelde bleek mijn fundament onwankelbaar. Jezus wordt naast de Hoeksteen ook de Weg genoemd. Ik ben op deze Weg gaan wandelen en erachter gekomen dat er buiten deze Weg geen leven is. Alleen in Christus is er Leven. Want Hij heeft de dood overwonnen, daarom. De steen des aanstoots, het kruis, is de Hoeksteen geworden het fundament van Gods koninkrijk.

Ondertussen werk ik als docent godsdienst in het voortgezet onderwijs. Ik onderwijs leerlingen van Islam tot aan humanisme en in alles is iets moois te ontdekken. Wanneer ik ze echter de essentie van het christendom probeer uit te leggen, dan kom ik er telkens weer achter dat dit moeilijker is dan bij welke religie dan ook. Omdat het zo ánders is. Je kunt er namelijk niets voor doen. Het christendom, Christus, mag je ontvangen. Dit is zo'n groot geheimenis, maar voor iedereen toegankelijk. Ontvang Hem, en u ontvangt het Leven zelf. Niet uit te leggen, enkel te praktiseren. Hij is een rust, die alle verstand te boven gaat. Hij is te vertrouwen, echt waar, ik kan niet anders getuigen. Zijn genade is mij genoeg.

Groetjes, Jessica Koeman



## Kerkdienst gemist (?)

Voor degenen die niet in de gelegenheid zijn om de kerkdienst bij te wonen of een dienst later willen meebeleven, is er de mogelijkheid om dit via internet te doen.

Via de website Kerkdienstgemist.

Ga naar [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl),

klik op Zeeland → Hoek → PKN Hoek en u hoeft geen dienst meer te missen!

## Open kerk en Middaggebed



Op dinsdag is de kerk geopend vanaf 13.00 uur.

In samenwerking met de Nederlandse Gereformeerde kerk vindt om 13.15 uur het Middaggebed plaats in de Dagkapel.

De kerk en ontmoetingsruimte blijft daarna tot 15.00 uur open.

Er is koffie en thee en tijd voor een gesprek.

Hieraan werken mee: *ds. Saskia Ketelaar, diaken Tamar Hoebé, Henk Siersema en Ep van der Es (Nederlandse Gereformeerde kerk)*

## Kerkelijke Vrijwilligers Dienst

De Kerkelijke Vrijwilligers Dienst bestaat uit een groot aantal vrijwilligers dat op verschillende terreinen actief is.

Het bestuur bestaat uit:

Catrien Mol, voorzitter / Elly Tollenaar, secretaresse (bloemendienst en vervoersdienst)  
Dagmar Elve (verjaardagskaarten) / Karina Wolfert (koffiedienst)

Na de dienst is het koffiedrinken in de ontmoetingsruimte, met mooi weer in de tuin. Wilt u meehelpen? Graag! U kunt hiervoor contact opnemen met Karina Wolfert, tel. 06-20049295, e-mail [kwolfertvanleenen@gmail.com](mailto:kwolfertvanleenen@gmail.com)

De bloemen uit de eredienst worden namens de gemeente bij een gemeentelid gebracht die bijv. pas uit het ziekenhuis is ontslagen of recent een diepte-of hoogtepunt in zijn/haar leven heeft meegemaakt.

Ook de ophaaldienst wordt door de KVD verzorgd. Mensen die slecht ter been zijn kunnen worden opgehaald voor de kerkdienst.

Verjaardagskaarten voor gemeenteleden van 75 jaar en ouder worden via ouderlingen en contactpersonen bezorgd.

Ook bij de bezorging van Paasattenties (bij gemeenteleden van 80 jaar en ouder) wordt een beroep op de vrijwilligers van de KVD gedaan, dit in samenwerking met de diaconie.

Contactadres: Elly Tollenaar, tel. 06-28637353, e-mail: [ftollena@kpnmail.nl](mailto:ftollena@kpnmail.nl)

## Kerkrentmeesters praten u bij

Beste lezer,

De kerkrentmeesters die, zoals het zo mooi heet verantwoordelijk zijn voor de stoffelijke zaken van de kerk, willen graag wat inzicht geven onder de motorkap. Het gezegde luidt: vele handen maken licht werk. Dat is zeker ook in de kerk waar. We zijn daarom verheugd dat Finie Herrebout bereid is gevonden om toe te treden als niet-ambtelijk kerkrentmeester. Welkom Finie.

Er zitten aan onze verantwoordelijkheid 2 kanten nl: de inkomsten- en de uitgavenkant.

Wim organiseert al de geldwerfacties en zorgt voor het gedegen beheren van de reserves. Een tweede geldstroom die bijdraagt aan een gezonde financiële situatie, zijn de inkomsten uit verhuur.

De kerk wordt dagelijks gebruikt. Dat is mooi vanuit financieel oogpunt, maar nog belangrijker is de rol die we als kerk voor de gemeenschap kunnen vervullen. Ook het proces van samenwerking met de Protestantse gemeente Philippine-Sas van Gent-Sluiskil heeft financiële en praktische gevolgen.

We delen lusten en lasten en hebben daar in zeer prettig overleg heldere en gelukkig, eenvoudige afspraken over gemaakt.

In praktische zin zien we dingen ook samenkomen. Het kruis dat prominent boven de kansel in Sluiskil hing, is inmiddels daar verwijderd en overgebracht naar Hoek. Het heeft een mooie plaats gekregen tegen de toren, boven de videowall.

Stoffelijke zaken zijn soms heel letterlijk. We hebben de boenmachine moeten laten repareren. Onze zeer gewaardeerde schoonmaakploeg kan natuurlijk niet zonder.

De toren van onze kerk heeft een heel grote aantrekkingskracht voor vliegen. Door de galmgaten komen ze binnen, maar weten daarna de uitgang niet meer te vinden. Dit vraagt om de paar maanden een grondige schoonmaakactie.

Helaas ontstaan af en toe schade en defecten. We hebben een zonnepaneel moeten vervangen, nadat we bij het schoonmaken daarvan hadden geconstateerd dat er een steen o.i.d. op gevallen moet zijn.

Heel recent is de schade aan de buitenmuurbekleding. Ook daar werken we aan. Ook licht, geluid, verwarming en tuin vragen onze niet aflatende aandacht.

Door scherp te sturen op uitgaven en zelf zaken ter hand te nemen, kunnen we met bescheiden trots melden dat de inkomsten en uitgaven in balans zijn!

Mocht u vragen hebben, dan kunt u ons altijd even aanspreken in de kerk of via telefoon of e-mail benaderen.

Met vriendelijke groet namens het college van kerkrentmeesters,

Kees Biesheuvel, Voorzitter.

De diaconie richt zich met name op Armoede. Armoede in de breedste zin van het woord, maar de inzet is vooral voor mensen dichtbij.

Het *Geven en Nemen Kastje* naast de toren van de kerk is niet meer weg te denken, net als de inzet vanuit onze gemeente voor *Schuldhulpmaatje*.



**Geven en Nemen kast Hoek**  
ook te vinden op FB!!

Interesse om maatje te worden of vragen omdat u met een moeilijke financiële situatie te maken heeft?

Stuur een berichtje naar

[info@terneuzen.schuldhulpmaatje.nl](mailto:info@terneuzen.schuldhulpmaatje.nl)



Schuldhulpmaatje Terneuzen, Hulst en Sluis werken samen en vallen onder het bestuur van *Samen voor Zeeuws Vlaanderen*.

De werkzaamheden van de diaconie, waaronder het opstellen van het collecte rooster worden samen gedaan met de diakenen van de Protestantse gemeente Philippine-Sas van Gent-Sluiskil.

### **Eethoek voor alleenstaanden**

Samen met de Nederlandse Gereformeerde kerk wordt ongeveer 7 keer per jaar de eethoek voor alleenstaanden georganiseerd. De opkomst is altijd groot. Alle alleenstaanden uit Hoek zijn welkom, je hoeft daarvoor geen lid van een kerkelijke gemeente te zijn.

De maaltijd begint om 18.00 uur. Inloop vanaf 17.30 uur.

Kosten bedragen € 10,00 per persoon.

Opgeven bij Catrien Mol, tel. 0115-441397

In de informatiekast bij het pad bij de kerk, vindt u hierover regelmatig informatie.





## De ZWO van onze gemeente is een onderdeel van de Gezamenlijke ZWO Delta.

Door deze samenwerking is er veel meer mogelijk dan dat elke gemeente afzonderlijk zou kunnen bereiken.

Eén van de voorbeelden daarvan is de bloembollenactie voor het project 'Delta voor Indonesië'  
Heel Delta stond in bloei. Nogmaals dank daarvoor!



Op 31 augustus is het project afgesloten. Ruim drie en een half jaar hebben 75 gemeenten uit de classis Delta zich hiervoor ingezet. Met een prachtig resultaat: er is bijna € 473.000,00 ingezameld.

Allereerst voor het werk van **Dreamhouse**, dat straatkinderen op Java opvangt en zo mogelijk herenigt met hun ouders. Dreamhouse heeft de afgelopen jaren veel kennis en expertise opgebouwd, waardoor de lokale overheid van Yogyakarta steeds vaker samenwerking zoekt met Dreamhouse.

Ook ondersteunden we het werk van **P3W**, dat vrouwen op Papoea toerust voor hun rol in kerk en samenleving. Door corona was het voor medewerkers van P3W lange tijd niet mogelijk vrouwengroepen te bezoeken. Daarom heeft P3W, onder meer met de steun vanuit de Delta, voorlichtingsmaterialen ontwikkeld waar groepen, ook nu nog, zelfstandig mee aan de slag kunnen.

Tot slot ging onze steun naar het werk van **Trukajaya**, een partnerorganisatie die Javaanse boeren ondersteunt om via duurzame landbouw en coöperaties hun inkomen te verhogen. Veel coöperaties die de afgelopen jaren met steun van

Trukajaya zijn opgezet, functioneren inmiddels zelfstandig. Trukajaya zal deze coöperaties de komende tijd met advies blijven ondersteunen.

Namens Kerk in Actie, de ZWO-commissie van de classis Delta, de partnerorganisaties in Indonesië en de vele mensen die door hen geholpen worden, heel veel dank!

### Start 'Delta voor Colombia'

De komende jaren gaat de ZWO zich inzetten voor projecten in Colombia. Nic Rijnbende, consulent Kerk in Actie heeft hiervoor drie projecten voorgesteld. Een landbouwproject, een project waarbij kinderen betrokken zijn en een project dat (oud) theologiestudenten begeleid op diaconaal gebied. Uitgebreide informatie volgt in de komende maanden.

Jeannet Bierman werkt namens Kerk in Actie in Colombia. In januari 2024 is zij in Nederland. Wilt u haar ontmoeten en horen vertellen over haar werk in Colombia? Kom dan naar de **regioavond op woensdag 17 januari in de Ontmoetingskerk, Koninginnelaan 4, in Terneuzen.**

## Waar denkt U aan bij Colombia ?



LACH



kerk  
in actie





TRAAN





## Jong in de Protestantse Kerk!

### Kinderkring *Vier je mee?*

Iedere zondag is er kinderkring voor de kinderen van 4 t/m 12 jaar. Tijdens de kerkdienst gaan zij naar hun eigen ruimte om daar het verhaal van die zondag te horen, erover te praten en een verwerking te maken. Wij volgen het leesrooster dat ons aangereikt wordt door de methode "Kind op Zondag". Na de verkondiging komen de kinderen weer terug in de kerk om samen met de gemeente de dienst af te sluiten. Een groep enthousiaste leiding is nu bezig met de voorbereidingen van advent. Het thema van het project is "Weet jij hoe laat het is?" en start zondag 3 december. We kijken iedere zondag hoe lang het nog duurt tot we kerst mogen vieren. We streven er naar om in de kerstvakantie samen met de KliederKids een feestelijke middag te organiseren.



### KliederKids *Ga je mee.....?*

Het afgelopen jaar zijn we tegen wat praktische zaken aangelopen wat betreft onze jeugdactiviteiten. Dit vroeg om een andere aanpak.

Zo zijn we op het idee gekomen om de groepen Kliederkerk en Kids op Zolder samen te voegen tot één groep. We noemen deze groep vanaf heden de KliederKids.

Kinderen van groep 3 t/m groep 8 zijn op vier woensdagmiddagen van 13.00 t/m 15.00 uur welkom om mee te doen.

We spelen in op het jaarthema van PKN "Ga je mee?" en hebben daar een paar leuke variaties op bedacht.

We openen met een welkomstvraag en gaan dan met een thema aan de slag. We horen er een verhaal over en doen een activiteit die bij het thema past.

We kijken uit naar een leuk seizoen!

Namens leiding jeugdwerk Daniëlle Rijksen en Marinka Mahu



Door het jaar heen is actuele informatie over de activiteiten te vinden op de website:  
[www.pknhoek.nl](http://www.pknhoek.nl)

## Collectebonnen.

Deze zijn verkrijgbaar op kaarten van 20 x € 1,- = € 20 per kaart.

Kaarten zijn te bestellen via bankrekening

NL13 RABO 0373 7431 49

t.n.v. CvK Protestantse gemeente te Hoek

o.v.v. "Collectebonnen".

Nadat de betaling is ontvangen, worden de kaarten thuisbezorgd.



## Verhuur

De mogelijkheid bestaat een ruimte te huren, hieronder vindt u de tarieven.

	KERKZAAL	ORGANIST	PREDIKANT	KOSTER	BEAMER	ROUW-KAMER
<b>Begrafenis</b>						
leden Prot. gem. te Hoek	€ 200	€ 50	€ -	€ 50	€ 50	€ 300
niet-leden	€ 300	€ 50	€ 300	€ 50	€ 50	€ 300

	KERKZAAL	ORGANIST	PREDIKANT	KOSTER	BEAMER
<b>Huwelijk</b>					
leden Prot. gem. te Hoek	€ 200	€ 50	€ -	€ 50	€ 50
niet-leden	€ 300	€ 50	€ 300	€ 50	€ 50

Tarief predikant geldt ook indien leden van onze gemeente een andere predikant wensen te kiezen

**Overige gelegenheden, zoals repetities, vergaderingen, feesten, recepties en andere bijeenkomsten:**

Kerkzaal, inclusief ontmoetingsruimte en gebruik keuken	€ 300
Ontmoetingsruimte, inclusief gebruik keuken	€ 200
Bovenzaal (max 30 personen)	€ 50
Consistorie (max 10 personen)	€ 25
Jeugdhonk (max 10 personen)	€ 25
Crèche (max 6 personen)	€ 25

Prijzen voor niet genoemde combinaties en/of langdurige huurovereenkomsten in overleg met beheerster of kerkrentmeesters.



Voor de huurdatum dient het huurbedrag te zijn bijgeschreven op rekening NL13 RABO 0373 7431 49 t.n.v. CvK Protestantse gemeente te Hoek.  
Na gebruik dienen de ruimtes schoon te worden opgeleverd.



Voor feesten wordt een borg gevraagd van € 150,- die na verrekening van eventuele schade en breuk wordt teruggestort.

Verhuur kan worden geweigerd voor activiteiten die zich niet verdragen met de grondslag van de kerk, te bepalen door het dagelijks bestuur van het College van Kerkrentmeesters.



Beheer en verhuur:  
Mw. C. Mol, Ds. Raamshof 8, 4542 AZ Hoek  
Tel. 0115-441397 / 06-51039310  
E-mail: [adriejmol@zeelandnet.nl](mailto:adriejmol@zeelandnet.nl)

## CONTACTADRESSEN

**Predikant:** Ds. Saskia Ketelaar, Lede. Mobiel: 0032-487286884  
e-mail: saskia.ketelaar@scarlet.be

**Ouderling/voorzitter van de kerkenraad:**

Ada Dieleman, Zouteweg 6, 4521 GL Biervliet  
tel. 06-10629899 e-mail: adadieleman@zeelandnet.nl

**Ouderlingen:**

Addie de Bree, Vogellaan 1, 4533 ES, Terneuzen

tel. 06-40196673 e-mail: adebree@zeelandnet.nl

Corry Siersema, Gladiolenlaan 6, 4542 CZ Hoek

tel. 06-36340405 e-mail: casiersema@outlook.com

**Diakenen:**

Tamar Hoebé, Molendijk 55, 4542 NT Hoek

tel. 06-16826121 e-mail: thoebe@hotmail.com

Karina Wolfert, Oude Bontepolderstraat 2, 4542 RJ Hoek

tel. 06-20049295 e-mail: kwolfertvanleenen@gmail.com

**Ouderlingen-kerkrentmeesters:**

Voorzitter: Kees Biesheuvel, ds. Raamshof 32, 4542 AZ Hoek

tel. 06-40716164, e-mail: biesheuvel@zeelandnet.nl

Secretaris / beheer gebouwen:

Ko Dieleman, Burg. Hendrik Wolferthof 21, 4542 HA Hoek,

tel. 06-51825192, e-mail: kodieleman@zeelandnet.nl

Penningmeester:

Wim de Putter, Rozenlaan 27, 4542 CW Hoek,

tel. 06-23659571, e-mail: wdeputter@zeelandnet.nl

**Kerkrentmeesters:** Leen Dieleman, Finie Herrebout en Joris Vasse

**Organisten:**

Connie van Hermon, Dr. Leenhoutsstraat 7, 4542 AB Hoek, tel. 0115-441502

Akko de Feijter, Burg. Hendrik Wolferthof 35, 4542 HA Hoek, tel. 06-53484064

**Kosters:**

Ko Dees, St. Hubrechtstraat 1, 4542 AM Hoek, tel. 0115-441241

Leen Dieleman, Ds. Raamshof 75, 4542 AZ Hoek, tel. 0115-441630

Finie Herrebout, Dr. Leenhoutsstraat 21, 4542 AB Hoek, tel. 0115-442860

Patrick de Koning, Ds. Raamshof 5, 4542 AZ Hoek, tel. 0115-630086

Albert van Leeuwen, Hertog van Bourgondiëstraat 1, 4553 CW Philippe

tel. 06-51797968

Bart Kindt, Graaf van Vlaanderenstraat 12, 4553 CV Philippe, tel. 06-21412874

**Kerkelijk bureau / Scribaat / Ledenadministratie**

Marinka Mahu-Maas, Julianastraat 20, 4542 BB Hoek, tel. 0115-441203

e-mail: scribaat@pknhoek.nl

## KERKRENTMEESTERS

**Administrateur:** Jaap Brouwer, Gerberalaan 35, 4542 CM Hoek,  
tel. 0115-442207

**Bankrekeningnummer:**

*NL 13 RABO 0373 7431 49 t.n.v. CvK Protestantse gemeente te Hoek*  
Ook voor het bestellen van collectebonnen.

## DIACONIE & ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking)

**Secretaris:** Frits Zegers, Knol 22, 4542 PV Hoek, tel. 0115- 694311

**Penningmeesters:** Wim de Putter, Rozenlaan 27, 4542 CW Hoek,  
tel. 06-23659571

voor ZWO deel: Ko Dees, St. Hubrechtstraat 1, 4542 AM Hoek, tel. 0115-441241

**Bankrekeningnummer:**

*NL 68 RBRB 0845 1596 15, t.n.v. Diaconie/ZWO PKN Hoek.*

## JEUGDWERK

**Algemeen contactadres:** Daniëlle Rijksen, Hendrikstraat 2, 4542 AP Hoek,  
tel. 0115- 442992 e-mail: danejansen@hotmail.com

## KERKELIJKE VRIJWILLIGERS DIENST

**Contactadres:** Elly Tollenaar, Sluispolderdijk 3, 4541 PA Sluiskil,  
tel. 06-28637353 e-mail: ftollena@kpnmail.nl

## WEBMASTERS

Dagmar Elve e-mail: dagmar\_siersema@hotmail.com  
Elly Tollenaar e-mail: ftollena@kpnmail.nl

## KERK EN BIJGEBOUWEN

Langestraat 6, 4542 AE Hoek, tel. 0115-441989

**Beheer en verhuur:** Catrien Mol, Ds. Raamshof 8 , 4542 AZ Hoek,  
tel. 0115 – 441397 /06-51039310  
e-mail: adriejmol@zeelandnet.nl

**Protestantse gemeente Hoek, Postadres: Langestraat 6, 4542 AE Hoek**  
**Website: [www.pknhoek.nl](http://www.pknhoek.nl)**

Door het jaar heen kunt u actuele informatie over de Protestantse gemeente te Hoek vinden op [www.pknhoek.nl](http://www.pknhoek.nl) of Facebook

Nieuws en activiteiten van kerken en gemeenten in Zeeland en op de Zuid-Hollandse Eilanden (Classis Delta) die behoren tot de Protestantse Kerk in Nederland vindt u op de website [www.gelovenindedelta.nl](http://www.gelovenindedelta.nl)

## Om bij stil te worden

Een nieuwe dag ligt voor mij,  
Ik knipper met mijn ogen.  
Ik ben wakker.  
Heel diep adem ik in.  
Ik rek en strek mij.  
Ik voel tintelingen in mijn hele lichaam.  
Ik sta op, ik sta in het volle leven.  
Zo veel mogelijkheden.  
Een hele nieuwe dag wacht op mij.  
Vol met verrassingen,  
Ik haal heel diep adem, een ogenblik,  
Ik kijk in mijn hart... en ben verbaasd.  
U heeft mij in deze dag geplaatst.  
U blaast mij het leven in: ik kan opstaan  
En ik kan tegen mijzelf zeggen:  
'Dit is de eerste dag, van de rest van mijn leven.'  
Dat wil ik begrijpen en verstaan.  
Vandaag — hier en nu  
Ik beaam het:  
Kostbaar is deze dag en waardevol,  
En ik bedenk tegelijk:  
Mijn tijd is begrensd en niet zonder einde.  
Ik denk, ik ben gewild.  
Zonder waaroms, of 'ja maars'...  
Wat moet ik nu doen?  
Wat is nu echt belangrijk, zolang er nog tijd is?  
In ieder geval.  
Een nieuwe dag — zoals bij het allereerste begin.  
Ruimte voor de droom, voor kleur en fantasie,  
Onopgebruikte tijd, voor leven en liefde,  
Zelfs als morgen mijn laatste dag zou zijn.  
Dat wil ik begrijpen en verstaan.  
God, U gelooft in het leven —  
Ondanks de dood en verdriet en alles wat ons kapot wil krijgen  
U leeft ons de liefde voor, onder alle omstandigheden.  
U bent onze hoop,  
U zet onze voeten in de ruimte, de weidse ruimte van uw schepping.  
Ja, ik mag daarop vertrouwen  
Het zal een heel bijzondere dag zijn.

Dank u wel